

## Doğru Önderlik

“Gezi Parkı” adını alan direniş, direnişçilerin polisin olağanüstü saldırgan tutumu karşısında geri atılmaları üzerine kısmi bir başarı elde etti. Hükümet polisini geri çekmek zorunda kaldı. Bu tarihi bir gelişmedir. Ancak bilinmelidir ki, AKP Rejimi yeni hamleler ile bu olayın acısını çıkarmaya çalışacak.

AKP Rejimi hiç beklemediği bir tepki ve direniş ile karşılaştığı için bu geri adımı atmak zorunda kaldı. Uluslararası dayanışma ve uluslararası basın ile kuruluşların baskısı da bu konuda azımsanamayacak bir rol oynadı. Fakat temel sebep, bu boyutta karşılaşacağını ummadığı, dinamik, mücadeleci, ağırlığını gençlerin oluşturduğu kitlenin direniş kararlılığıdır.

Farklı sınıf ve katmanlardan oluşan ve değişik siyasi eğilimlerin ortak eylemliliğine dönüşen bu kitlenin tepkisi AKP Rejimini ürkütmüştür. Bu ortak eylemlilik, değişik siyasi eğilimlerin oturup kararlaştırarak oluşturdukları bir eylem birliği değildir. Bir hedefe yönelik olarak toplumsal dinamiklerin harekete geçtiği ve sonuç itibarı ile ortak eylemlilik haline dönüşen bir harekettir.

AKP Rejimi ürkütüğünü belli etmemeye çalışacak ve otoritesini ispat etmek için daha da saldırganlaşacaktır. Farklı taktikler uygulayarak, bu farklılıkları kullanarak bu kitle hareketini bölmeye çalışacaktır. Bu hareketi olduğundan farklı göstermeye çalışıp, kendi dar siyasi amaçları uğruna istismar etmeye çalışacak olan siyasi eğilimler, bu davranışları ile AKP Rejiminin ekmeğine yağ sürmüş olacaktırlar. Onun için amaç, geniş kesimlerin ulusal ve uluslararası anlamda desteğini alan bu kitle hareketinin doğru yönlendirilmesidir. Bu çerçevede ise bu ancak uğruna direniş geçilen istemlerin, hem içerik hem de görsel anlamda ön plana çıkarılması ile mümkündür. Ortak belgiler ve ortak flamalar, pankartlar temelinde gelişecek bu hareket AKP Rejiminin senaryo ve oyunlarını bozabilir.

Direniş hareketinin kendi içinden çıkaracağı ve tüm siyasi eğilimler tarafından da desteklenmesi gereken böyle doğru bir önderlik AKP Rejiminin uyguladığı, taktiksel geri çekilme adımını kalıcı hale getirir, bu da demokratik kitle hareketinin bir başarısı olur.

## Çağrı

## Gezi Direnişinin Bileşenleri; Roboski katliamının aydınlatılması için birleşin!

Taksim Gezi Parkı Direnişi, Türkiye'nin yıllardır özlediği bir kitle hareketlenmesini beraberinde getirdi. Yıllardır Kürdistan'da kitlelerin sivil ayaklanma ve direniş hareketini büyük bir iştah ile izleyen ama bir türlü gerekli hareketliliği sağlayamayan Türkiye devrimci hareketi bir anda ciddi bir hareketlilik içine girdi. Değişik sınıf, katman ve siyasi eğilimlerin pratikte yan yana geldiği bu hareketliliğin “Gezi Parkı” ve AKP karşıtlığı dışında geneli kapsayan ortak noktası pek az. AKP karşıtlığı konusunda da biraz derine inince farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor.

Ulusalçı-Milliyetçi-Irkçı Cephe, eski statükoyu tekrar geri getirme peşinde. Gerici AKP Cephesi, sınıfsal hiç bir fark içermeyen değişiklikler ile eski statükonun kıyafetlerini kendisi giyme peşinde. Kısacası “manken” değişiyor ama nitelik aynı. AKP'liler daha önce de gömlek değiştirdikleri için bu değişiklikleri seviyorlar. Ulusalçı-Milliyetçi-Irkçılar ise hayatları boyunca konu mankeni oldukları için onlar açısından da değişen pek fazla bir şey yok. Devrimci Cephe ise AKP Rejimi karşıtlığını sadece kıyafet değişikliğine indirgemiyor. Türkiye'nin toplumsal olarak niteliksel bir değişikliğe ihtiyacı var. Ancak bunun güçleri olgunlaşmış değil.

Şimdi CHP'nin tabanındaki halkların kardeşliğinden yana yurtsever demokrat güçlere kulak veren yerel yönetici, sayıları az da olsa parti üstyönetimi ve sayılaban sosyal-demokratlara, Türkiyeli komünistlere, sosyalistlere, devrimcilere, sendikacılara, kadın, gençlik, meslek örgütleri ve sivil insiyatif temsilcilerine önemli bir görev düşüyor.

Nasıl ki Taksim Gezi Direnişi için kitleler ayağa kalktığında Kürdistanlı komünistler, sosyalistler, devrimciler, demokratlar, sivil toplum örgütleri arasında ayağa kalktı ve en ön safta birlikte göğüs göğüse mücadele ettiler, işte tam da şimdi Taksim Gezi Direnişi'nin tüm bileşenleri de aynı kararlılıkla ve azimle Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Hareketinin bizzat yanında olmalıdır. Reyhanlı katliamını birkaç günde aydınlatan, Danıştay saldırısının failerini hemen yakalayan AKP Rejimi, 90'lı yılların Kürt ileri gelenleri olan siyasetçi ve işadamlarına yönelik “faili meçhul” cinayetleri de, Roboski katliamının failerini de ortaya çıkarmalıdır. Gezi Direnişçileri, farklı sınıfsal ve siyasi eğilimlerine rağmen bu direnişin aktif kesimini oluşturan gençlik kitlesi de dahil “Türkiye'de Demokrasi” belgisinin içeriğini doğru doldurmak için Kürt halkı ile aktif dayanışma içinde olmalıdır. Ancak bu başarılı olduğunda Gezi Parkı direnişi ve bileşenleri, perspektif olarak Halkların Kardeşliği, Barış ve Demokrasi Mücadelesi'ne ivme kazandırabilir.

Türkiye Komünist Partisi, Taksim Gezi Parkı Direnişi'nin, birey ve kuruluş olan tüm bileşenlerini, özellikle de yiğit gençleri, Kürt halkının, özgürlük, eşit haklar ve demokrasi mücadelesi ile aktif dayanışmasını yükseltmeye çağırıyor.

**Türkiye Komünist Partisi**  
05 Haziran 2013



## Açıklama

## Taksim Direnişi, Çıkarılması gereken dersler ve yeni olanaklar!



Taksim Gezi Parkı'nın talan edilip AVM haline getirilmesine karşı protesto olarak başlayan oturma eyleminin, 31 Mayıs 2013 tarihinde, devletin kolluk kuvvetlerinin saldırısına uğraması sonucu, eylemler farklı bir niteliğe yükseldi.

Söz konusu eylemler devlet ve dolayısıyla hükümetin; "siz ne yaparsanız yapın, biz bildiğimizi uygularız" yollu açıklama ve davranışlarına bir tepki haline dönüştü. Konu, salt "Gezi Parkı" protestosu olmaktan çıktı. Roboski, Reyhanlı, 1 Mayıs katliamlarının birikiminin dışı vurması ve son zamanlarda insanların demokratik-sosyal haklarını kısıtlayıcı yasaların çıkarılmasına, hükümetin THY ve Çay-Kur örneklerinde yaşanan grev kırıcılığına karşı bir tepki haline dönüştü.

Bu protesto ve eylemlere başından itibaren BDP sayıtları Sırrı Süreyya Önder'in seçmenleri ile dayanışması damgasını vurdu. Dolayısıyla BDP ve HDK bileşenlerinin tabanı da bu haklı protestolara fiili olarak destek verdi, bizzat içinde oldu. Partimiz de bu çerçevede nöbetlerde yer aldı, eylemler hakkında yapılan propaganda çalışmalarına aktif olarak katıldı. Bunu yaparken siyasi kimliğimizi ön plana çıkarmadan hareket ettik. Komünistler olarak bu tür halk eylemlerinin içinde ve en önünde olduk. Sırrı Süreyya Önder ve diğer HDK bileşenlerinin temsilcileri de aynı duyarlılık ile davrandı. Bizlerin bu tavrı, İstanbul'da Kürt Özgürlük Hareketinin bileşenlerine ve Türkiye Komünist Partisine karşı olan önyargıları da kırmaya yardımcı oldu. Gezi Parkı oturma eylemlerinde toplumun farklı kesimlerinden kişiler, sanatçılar,

aydınlar ile uzun konuşma olanaklarımız oldu. Doğal ortamlarda topluluğun ilgi ile katıldığı verimli tartışmalar oldu.

Kolluk Kuvvetlerinin saldırısı işte tam da bu topluluğa yöneldi. Çadırlarımız yakıldı, gazlandık, coplandık, tekmelendik. Biz de buna karşı meşru savunma hakkımızı kullandık. Resmi ve sivil polislerin ölçsüz saldırısı karşısında, sokak sokak, cadde cadde, meydan meydan karşılıklı çatışma ve direniş yaşandı. Bu eylemler bütün gece sürdü.



Tam bu aşamada fırsatçıların senaryoları devreye girdi. CHP, İP ve sahte "TKP" yandaşları Kadıköy merkezli, Erenköy, Suadiye, Göztepe kaynaklı, sözde "dayanışma" eylemlerine giriştiler. O güne kadar ortada olmayan bu çevreler,

direnişi farklı bir niteliğe büründürmeye çalıştılar. Kısa süre sonra Şişli, Nişantaşı, Harbiye gibi burjuva semtlerinden de aynı doğrultuda hareketlenmeler başladı. Bu hareketlenmenin olayın aslı ile hiç bir bağlantısı yoktu. O ana kadar hiç bir parti veya hareket kendi bayraklarını, flamalarını ön plana çıkarmazken, bu zevat, sözde parti flamaları, seçim otobüsleri ve parti bildirileri ile piyasaya çıktılar. Bu da yetmiyormuş gibi, alakasız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti bayraklarını ön plana çıkararak, akılları sıra direnişin merkezini oluşturarak, halkların kardeşliği, barış ve demokrasiyi temel alan demokrat, devrimci, sosyalist, komünist kesimlere karşı provokasyonlar hedeflediler. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" gibi, konu ile alakasız sloganlar ile kendi dar amaçlarını AKP karşıtı güçlerin tümüne mal etmeye, gelişen halk direnişine görüntüde sahip çıkmaya çalıştılar.

O aşamaya kadar yaklaşık 20 saat suskunluğunu koruyan burjuva TV'leri birden konu ile ilgilenme gereği duydular ve bu tür gösterilere yayınlarında yer vermeye başladılar. Öyle bir aşamaya geldiler ki, Harbiye Orduevi, Gümüşsuyu Askeri Hastahanesi gibi askeri tesislerden "göstericilere" verilen su ve mendil yardımları TV haberlerine egemen olmaya başladı. Polis'in 24 saatir insanları hedef alarak sıktığı gaz kapsüllerinden söz yoktu, coplamalardan, tekmelemelerden,

Tomaların, panzerlerin mahalle sakinlerinin, turistlerin üzerine sürülmesinden haber yoktu. Meydan, cadde ve sokakların, "biber gazı kapsülü"

*Devamı 3. sayfada*



## Taksim Direnişi... (İkinci sayfadan devam)

tarlası haline geldiğini yansıtan karelere yer yoktu.

Ülkenin elliyi aşkın ilinde dayanışma eylemlerinin başlatılması da BDP ve HDK bileşeni siyasi güçler tarafından sağlandı ise de, aynı manzaralar bu illerin tümünde tekerrür etti. Sahte "TKP", İşçi Partisi, CHP ve yanısıra, Genç Türk, TGB, ADD gibi milliyetçi örgütlenmelere belirli bir aşamadan sonra MHP de katıldı. Ülkücü "tosuncuklar" polis ile "çatışmaya" girdiler. Olaylar bir anda amacından saptırılarak, Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarla ilgili hesaplaşma eğrisine çekilmeye çalışıldı. Ancak demokrat, devrimci, sosyalist ve komünistler bu fotoğraf karelerinin parçası olmadılar. AKP iktidarının anti-demokratik, halk düşmanı tutumunu, faşizan uygulamalarını teşhir etmek ve ulusalcı-milliyetçi koalisyonunun saman alevi gösterileri sonuçlandıktan sonra mücadelenin sürdürülmesi için güçlerini topladılar ve protestoların, eylemlerin merkezinden ayrılmadılar. Ulusalcı-Milliyetçi Koalisyonun gösterileri ve halkların eylemliliğine sahip çıkma girişimleri AKP iktidarının eline malzeme vermekten ve bu temelde anti-propaganda yapmasına zemin hazırlamaktan başka hiç bir işlev görmedi ve göremez de. Bu fırsatçılar teşhir edilmeli ve kendi amaçları doğrultusunda yapacakları etkinlikleri halkların gelişen mücadelesine yansıtılmaları engellenmelidir. Ulusalcı-milliyetçi koalisyonun halk yığınlarının gerçek devrimci kalkışması ile hiç bir bağı, bağlantısı yoktur. Onlar işçi sınıfının ve tüm emekçilerin sosyalizm mücadelesine de, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesine de karşı tavrı içindedirler.

CHP içinde, barış ve demokrasi mücadelesine kendini yakın hisseden, yönetici ve milletvekillerinin baskısı, CHP'yi son anda daha büyük yanlışlar yapmasını engellemiştir. Tavanı ile tabanı arasında büyük bir çelişki yaşayan CHP, tabandaki demokratik güçlerin ve onların yerel yönetimlerine yaptığı baskı ile merkezde bulunan az sayıda da olsa demokrat ve barıştan yana kesimleri güçlendirmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamalar, kendisinin eylemi bir vatandaş olarak desteklemek ve direnişçilerle dayanışma amacıyla Taksim'e gittiğini basına ve kamuoyuna açıklaması, CHP içindeki ulusalcı-milliyetçi güçlerin provokasyonlarına verilen sağduyulu bir yanıttır. Umarız CHP yönetimi bu süreçten çıkardığı sonuçlar temelinde tabanın sesine daha fazla kulak verir, doksan yıllık geçmiş ile ilgili açık ve dürüst bir özeleştiri yaparak politik çizgisini yeniden belirler. Bu sürecin CHP üst yönetimi bileşiminde

bir değişikliği gerektirdiği bir gerçektir. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Arnavut, Boşnak, Alevi, Sünni, her ulus ve dinsel kesimden CHP tabanını oluşturan TC vatandaşları CHP'den böyle bir değişiklik bekliyorlar. Bunun olanakları vardır, ayak sesleri duyulmaktadır. Geçen hafta Ankara'da ilki düzenlenen "Demokrasi ve Barış Konferansı" bunun mümkün olabileceğinin ilk işaretlerini vermiştir.

Bu direniş ne kadar "Gezi Parkı Direnişi" adını taşısa da AKP iktidarına karşı barış ve demokrasi güçlerinin direnişidir. Bu direniş gelişecektir. Son iki gündür yaşananlar bir "prova" olarak değerlendirilmeli, gerekli sonuçlar çıkarılmalı ve bu eylemlerin ulusalcı-milliyetçi eğilimler tarafından AKP'nin ekmeğine yağ sürer niteliğe dönüşmesi engellenmelidir. Dar grup çıkarları değil, halkların kardeşliği, barış ve demokrasi istemi bu eylemlilikle birlikte geniş güçlere mal olmuş, mücadele yeni bileşenler kazanmıştır. Yıllardır 12 Eylül faşizminin yıkıcı etkilerinden arınarak toparlanma mücadelesi veren Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi, bu eylemlilik ile yeni bir aşamaya yükseltilebilir. Bunun koşulları mevcuttur. Kürdistan'dan yılların mücadelesi sonucu yükselen barış süreci, Türkiye'nin genelinde işçi sınıfı öncülüğünde yükselen demokrasi ve sosyalizm mücadelesi ile birleşerek bu ülkenin kaderi değiştirilebilir.

AKP iktidarı, geçici de olsa geri adım atmıyıp bu çatışma ortamı ellinin üzerinde ilde daha da gelişseydi bunun sonucunda belki AKP iktidarı yıkılacaktı ve ardından barış ve demokrasi güçleri ile ulusalcı-milliyetçi koalisyon arasında uzun yıllar sürecek bir çatışma başlayacaktı. Milliyetçi-ulusalcı koalisyon, parlamentoda ve dışında varolan olanaklarını kullanarak iktidara sahip olmaya çalışacaktır. Ancak bu ulusalcı-milliyetçi koalisyon Kürt halkının elde ettiği tüm kazanımları da yok edecek bir anlayışa sahiptir. Dolayısıyla ülke uzun yıllara yayılacak yıkıcı bir iç savaş ortamına dönüşebilir. Yığınların devrimci hareketini örgütlerken bu üç günlük deneyden çıkarılması gereken en önemli sonuç, AKP iktidarının yıkılması kadar, milliyetçi-ulusalcı koalisyonun geriletilmesi gerektiği gerçeği ve doğru bir devrimci önderlik sorunudur.

Buna ek olarak, iktidarının yıkılması tehlikesine karşı, Tayyip Erdoğan'ın "biz istesek bir milyon kişiyi alanlara yığarız" veya "biz 28 milyon üyesi olan bir partiyiz" gibi söylemlerle, sıkıştığı zaman, kolluk kuvvetlerine ilaveten, kendi tabanını galeyana getirerek bir çatışma ortamı yaratmaya hazır ve niyetli olduğunu ilan etmesi dikkate alınmalıdır. Bunu engellemek için barış ve demokrasi

güçlerinin görevi, Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi ve Kürdistan Özgürlük Hareketi'nin ortak mücadelesini geliştirmek, işçi sınıfının öncülüğünde iktidarı hedef alan devrimci hareketi yükseltmektir. AKP tabanını oluşturan, yanıtılan, kandırılan, geniş yoksul emekçi yığınlar bu süreçte doğru bilgilerle aydınlatılmalıdır. Bu konuda başta Türkiye Komünist Partisi olmak üzere, tüm demokrat, anti-kapitalist müslüman, devrimci, sosyalist güçlere önemli görevler düşmektedir. Mücadelemiz, yeni koşullara, bağlaşıklıklara ve bileşenlere uygun yöntemlerle geliştirilmelidir.



Son günlerin yükselen mücadelesi bize, doğru bir önderlik altında, şiddete karşı siddet uygulamadan ve yığınları ayaklandıran bir hareket yaratılmadan hiç bir demokratik kazanımın elde edilemeyeceğini kendi pratiğimizde göstermiştir. Türkiye ve Kürdistan'da bu mücadelenin bileşenleri, güçleri ve önderleri mevcuttur. Yığınlar, çok farklı kesimlerin de katılımıyla, "Halklar Ayıldı", "Her Yer Taksim, Her Yer Direniş" ve benzeri yeni belgiler ile mücadele yeteneklerini somut olarak ortaya koydular. AKP İktidarı geri adım atmaz zorunda kalmıştır. Bunun intikamını almaya çalışacaktır. Biz daha hızlı davranarak yeni mevziler kazanmalı, mücadeleyi genişleterek yükseltmeliyiz. Görevimiz, verili durum ve koşullarda, ulusalcı-milliyetçi eğilimlere bir milim taviz vermeden, yaratıcı yöntemlerle, yığınların devrimci cephesini örmek, pekiştirmek ve halk düşmanı iktidara devrimci yoldan son vermektir.

**Türkiye Komünist Partisi**

2 Haziran 2013

(Fotos: dpa, Reuters, Getty Images, Zeit Online)

- GEZİ PARKI'NDA DİRENEN YİĞİT GENÇLİĞİ,
- ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKAN CEFAKAR ANNELERİ,
- KIZLARI VE OĞULLARI İLE GURUR DUYAN BABALARI,
- GEZİ DİRENİŞİNİ KOORDİNE EDEN “TAKSİM DAYANIŞMASI”NI,
- GEZİ PARKI DİRENİŞÇİLERİ İLE MADDİ, MANEVİ, TIBBİ DAYANIŞMA İÇİNDE OLAN TÜM KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARI,
- ”HALKLARIN KARDEŞLİĞİ, BARIŞ VE DEMOKRASİ” İSTEYEN HERKESİ,



**TAKSİM'İ SELAMLİYORUZ!**

**DİRENİŞ VE DAYANIŞMAYI ORTAK İSTEMLERİMİZ  
TEMELİNDE DAHA YÜKSELTELİM !**

**TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ**

[www.tkp-online.org](http://www.tkp-online.org)